

CHRISTIE'S VERHAAL OVER CHRISTELIJKE GELOOF PRESENTATIE

HET IS WEL EEN EER DAT IK VANDAAG BEN UITGENODIGD VOOR DEZE AVOND OM MIJN VERHAAL TE VERTELLEN OVER MIJN CHRISTELIJKE GELOOF.

IK BEN IN 2011 GEDOOPT IN EEN CHINESE CHRISTELIJKE KERK DIE GELOOF, HOOP EN LIEFDE HEET.

MISSCHIEN ZAL JE VRAGEN, HOE BEN IK TOT GELOOF GEKOMEN IN EEN CHINESE FAMILIE WAAR DE MEESTE ATHEÏST ZIJN EN EEN MOEDER DIE GELOOFT IN BOEDDHISME.

MIJN VERHAAL BEGINT IN 1999, VOOR DE TIJD WIST IK WEINIG OVER HET CHRISTELIJKE GELOOF, ALS EEN KIND IN LONDEN DAAR HOORDE IK OP DE BASISCHOOL MUZIEK OVER GOD BIJVOORBEELD 'HE HAS GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HANDS' EN DAT WAS VOOR MIJ LEUK MAAR ER WAREN OOK VRAAGTEKENS VAN WIE IS GOD?

IN DE KERST LEERDE IK IN HET TONEEL SPELEN HET VERHAAL VAN HET KIND JEZUS DAT IN BETHLEHEM IS GEBOREN EN DIE DRIE KONINGEN, DIE LIEDJE 'SILENT NIGHT, HOLY NIGHT' EN HET WAS EEN MOOI VERHAAL. DAT WAREN MIJN EERSTE ERVARINGEN OVER HET CHRISTELIJKE GELOOF DAT JEZUS WAS GEBOREN ALS EEN SPECIALE KIND.

IN MIJN COLLEGE LEEFTIJD LEERDE IK EEN CHRISTELIJKE MEISJE KENNEN ZIJ KWAM VANUIT KENIA. WIJ WAREN GOEDE VRIENDIN EN ZE HAD MIJ VAAK GOEDE ADVIES GEGEVEN EN ZE WILDE EEN EVANGELIST WORDEN. IK WAS NIEUWSGIERIG NAAR HAAR GELOOF ZE ZAG NET UIT ALS EEN NORMALE COLLEGE STUDENT, SOCIAAL EN WIJ KUNNEN GOED MET ELKAAR SAMEN OMGAAN ALLEEN HAAR GELOOF WAS ZEER BELANGRIJK VOOR HAAR EN DAAR HAD IK WEINIG KENNIS OVER. EEN KEER GING IK MET HAAR NAAR DE KERK VOL LUIDE MUZIEK, PROFETIE EN VREDE MAAR HET WAS VOOR MIJ HET EERSTE ERVARING ALS ONGEWOON EN VAN ONBEGRIP MAAR TOCH GEZELLIG.

IN 1999 WAS IK UITGENODIGD BIJ MIJN ZUS VRIEND ZUSTER DIE WAS ZEER ACTIEF IN HAAR CHRISTELIJK GELOOF OM MET HAAR NAAR KERK TE GAAN, IK ZAT OP DE BALKON EEN LUISTERDE NAAR DE PASTOR, HIJ ZEGT JEZUS HOUDT ZO VEEL VAN DE MENSEN HAD HIJ ZIJN LEVEN AAN ONS HEEFT GEGEVEN, IK VOND HET PREEK LEUK MAAR TOCH ALS IN EERSTE INSTANTIE VAN ONGELOOF MET TWIJFEL, MAAR IK WAS GERAAKT, OP HET BALKON HEEFT DE PASTOOR AAN HET EIND GEZEGD ALS JE GELOOFT HANDEN OMHOOG, EERSTE KEER DACHT IK NATUURLIJK NIET, TWEDE KEER WAS IK AAN HET TWIJFELEN EN OP DE DERDE KEER GING MIJN ARM VANZELF OMHOOG DAT WAS VOOR MIJ BUITENGEWOON WAT IK DEED, DAT DEED IK NIET, IK WAS PASSIEF, RUSTIG EN IK DACHT WAT NU?

NA HET PREEK GING IK MET EEN GROEP MENSEN IN EEN KAMER EN DAAR HEBBEN ZE VOOR MIJ GEBIEDEN. LATER HAD IK OOK MIJN EERSTE BIJBEL GEKREGEN VAN DE VRIENDIN VAN MIJN ZUS.

IK BEGON EERST MET LEZEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT, TIJDENS DE LEZING VOELDE IK RUST, EN OOK ALS IK BID VOELDE IK MIJN RELATIE MET GOD, HET WAS EEN ZEER RUSTGEVENDE GEZEGENDE TIJD.

IN MIJN GELOOF HEB IK OOK VEEL UITDAGINGEN, ALS MIJN GELOOF NIET STERK IS GENOEG IS HET MAKKELIJK OM MIJN EIGEN WIJSHEID TE VOLGEN IN PLAATS VAN WAT GODS PLAN VOOR MIJ IS.

EIGENWIJZE TE GELOVEN DAT WAS WAT IK VROEGE KENDE, GELOOF IN JEZELF MAAR ALS EEN GELOVIGE IS HET RELATIE MET GOD VOOR MIJ HET MEEST BELANGRIJKST EN DAT BETEKEND VERTROUWEN IN GOD.

TOCH IS GODS LIEFDE VOOR MENSEN GROOT EN NA AL MIJN TWIJFELS, HEB IK BESLOTEN MIJN GELOOF IN GOD TE HEBBEN EN DAT LEEFT IN MIJ, OOK ALS ER UITDAGING ZIJN GEEF IK HET OVER AAN GOD, IN PLAATS VAN OM MIJ EIGEN WIJZE TE VOLGEN EN HET HEEFT MIJ VEEL VERANDERT IN HOE IK ALLES ZIE EN BELEEF.

MIJN GELOOF BETEKENT VOOR MIJ DAT JEZUS ZIJN LEVEN HEEFT GEGEVEN OM DE MENSEN TE REDDEN EN DAT HIJ MIJ VERLOSSER IS ZODAT IK EEN RELATIE MET GOD KAN HEBBEN. ZOALS DE BELANGRIJKE TRADITIONELE CHRISTELIJK FEESTDAGEN KERST, HET IS VOOR MIJ ALS CHRISTENEN VIND IK PASEN HET BELANGRIJKST DAT WAT JEZUS KWAM OP AARDE TE DOEN WAS VOLBRACHT EN MET ZIJN DOOD IS ONZE VREDE DAT HIJ IN ONS LEEFT MET ZIJN LIEFDE EN GENADE VOOR DE MENS.