



Uitnodiging Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen

vrijdag 6 juni 2014
Hindoeïsme

In Den Haag leven veel Hindoestanen afkomstig uit Suriname. Wat weten we eigenlijk over het Hindoeïsme, over het ontstaan, de belangrijkste goden en de grote verhalen? We hebben gehoord van Ghandi, reïncarnatie en karma, maar dat blijft meestal oppervlakkig. Deze keer krijgen we een inleiding op de Hindoeïstische religies, de eeuwige orde en het zelf als "afpelsysteem". We plaatsen deze kennis in onze eigentijdse context en bezinnen ons op de verhouding tot onze eigen opvattingen. Ligt de oorsprong van religies dichterbij elkaar dan we denken? Bij een goede maaltijd praten wij daarover.

WINWIDE is een non-profit maatschappelijke organisatie die interculturele samenwerking en emancipatie stimuleert in een prettige omgeving. We komen bij elkaar om elkaar te leren kennen, samen te eten en elkaar te inspireren. U bent van harte welkom bij onze Meet, Greet en Eat over Hindoeïsme in het Diamantcollege.

Elke eerste vrijdag van de maand -behalve in juli en augustus- bespreken hoger opgeleiden met verschillende culturele achtergronden bij Resto VanHarte in het Diamantcollege een van de wereldgodsdiensten of filosofische stromingen. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 september over antieke cultuur. Het programma staat inhoudelijk onder leiding van Marianne Beelaerts. De maaltijd wordt verzorgd door WINWIDE's Culinaire Team in samenwerking met Resto van Harte.

Datum: Vrijdag 6 juni 2014
Inloop: 17.30 uur
Aanvang: 18.00 uur, eind ca 22 uur
Locatie: Mariahoeve, Resto van Harte, Diamantcollege, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag
Kosten: Programma gratis.
Eigen bijdrage voor maaltijd en drankjes € 6,-
Voor studenten, 65+ ers en Ooievaarspashouders is korting mogelijk.

Aanmelden: U kunt zich per email opgeven bij meet-greet-eats@winwide.nl.



WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie

Met dank voor hun financiële ondersteuning aan:
Fonds 1818 ~ Haëlla Stichting ~ Stadsdeel Haagse Hout